

## XII. GEDULD

Is je hemel heel donkergrijs,  
gladijs in verlaten straten,  
verstard in wit gips geplaasterd.

Word je uit alles niet meer wijs,  
zou de kracht je nu verlaten,  
altijd in ketens gekluisterd.

Eeuwig in de straten op reis,  
moedeloos in 't niet te praten,  
de stem die in je hart luistert:

‘Moed’ zegt de wind die fluistert.

december 2002.

Opgedragen aan hen die wachten op genezing.

