

## XXI. ONTSPANNING

### VOORWOORD

Als de kolder is in de kelder,  
is het helder op onze zolder.

### HET WOORD

Als de peter gaat naar de pater,  
dan weet de vader wel wat beter.

Als in 't huis loopt een kleine haas,  
krabt de baas alvast aan een luis.

Als de staaf niet past bij de stoof,  
dan past het stof niet bij de staf.

Als een dikke vlooi zit op de vlaai,  
is er veel lawaai in al dat hooi.

Schiet men op een dier door de open deur,  
stinkt het weldra naar de geur van een gier.

Staat de rode schaal in de grote school,  
dan weet men: rode kool is altijd kaal.

Eet men een korst bij de Kerst,  
is men het verst van de vorst.  
(maar dicht bij de worst)

En zo verder . . .

### NAWOORD

Hoe dommer de dichter,  
hoe lichter de lommer!  
Zo is't, of . . .

3 december 1999, gewijzigd 12 juni 2009

Oefff!!