

XXXII. AKTE VAN (mijn) GELOOF

Voor Hem kwamen de farao Echnaton
en in een rieten mandje op de Nijl: Mozes.
Voor Hem kwamen koning Salamon en David,
de beschutters van de ark des verbonds,
verbond met de éne, énige almachtige God,
goddelijke bondgenoot die over hen eeuwig waakt.

Bij zijn voorlopers voegde zich prins Siddharta.
Onverdraaglijk waren voor hem ontbering en armoede.
En ziekte en dood vonden hun verlossing in het nirvana.
De hemel en de hel, uitspansel en gloeiende onderwereld,
Hadden voor hem hun nietigheid weerspiegeld.
Alleen zijn kleine wagen rolde van toen af de zon tegemoet.

Voor Hem kwamen Maria en Jozef,
beiden uit Davids geslacht volgens Mattheus.
Hij was de nieuwe kroonprins der Judeërs.

Men noemde hem Jezus:
de hoop van de geduchte sikaren¹,
gevreesd door de hovelingen van Herodes,
de vijand van de verwaande farizeeërs.

Jezus de technicus:
de smid, schrijnwerker en timmerman.
Jezus was de enige
bijna tot op heden,
die het ware geheim
van de gelijkwaardige scheppende kracht
van man en vrouw koesterde.

Jezus de polyglot:
geleerd in 't Hebreeuws,
bespraakt in 't Aramees,
het Grieks en 't Latijn.
Jezus de hoogste priester
verried in deze talen
aan alle volkeren
het geheim van de éne,
énige almachtige God.

Ook daarom werd hij gekruisigd,
maar hij is uit 't graf opgestaan

¹ De sikaren of sikariërs waren, zoals beschreven door de joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, de met het korte zwaard of dolk bewapende zeloten gedurende de joodse oorlog van de eerste eeuw van onze jaartelling.

en in dichte nevel in 't Oosten verdwenen.
Kort daarop werd de wagen van prins Siddharta
vergroot en vernieuwd in de opgaande zon beschenen.
De glanzende wijsheid en voorzichtigheid van Jezus
schitteren steeds verblindend na twintig lange eeuwen.
Hij was en is werkelijk de koning der koningen.

December 2000 tot januari 2004.