

XXXV. MISSISSIPI

Langzaam glijdt de tijd
over bruingrijze golven.
Langzaam glijden eeuwen,
meegesleept door de regen
over de Mississippi.

Langzaam ruist het water
stil zonder geklater
aan de boeg van ons schip
in de warmte van de zomer
op de Mississippi.

Het verleden verdwijnt,
oude cultuur verkwijnt
achter de hoge dammen
onder de onweerswolken
aan de Mississippi.

De grillige golven
die snel weg bewegen
en schijnbaar eeuwig leven
sterven aan de vlakke oever
van de Mississippi.

Elke golf is één leven
voor altijd verdwenen,
voor altijd vergeten,
een draaikolk van komen,
een draaikolk van gaan,
ontstaan en vergaan
'onsterfelijkheid' je naam.

Nabij Baton Rouge op 19 juni 2005.