

## **XLII. NA ZOVELE JAREN**

SOMS wordt het donker in het hoge Noorden.  
Een lange tijd ruist de regen zonder woorden  
voorbij aan de dageraad van de ontplooiing  
in het schemerlicht van verre verwijdering.

SOMS omhult een grote, loodzware, gitzwarte wolk  
de lichtstraal van het wordende leven gegeven,  
geketende, vale ondoorzichtige draaikolk,  
tot vele dromen in het niets zijn weggedreven.

MAAR SOMS ontdekt men een zwak lichtende lichtstip.  
Telescopen volgen hem ijvrig maand na maand,  
volgen zijn versnelling stuk voor stuk  
dwars door het eindeloos firmament  
dag na dag op weg naar de zon,  
helderder en helderder,  
sneller en sneller,  
lang en langer  
wordt zijn sleep  
zichtbaar.  
K L A A R  
groeit hij,  
stuk voor stuk,  
baant zijn weg in ons hart,  
overwint de verre verwijdering.  
Het ondoorzichtige wordt transparant  
voor het nieuw ontstane levensmoment  
op 't puin van al onze vergane dromen.

EN daarom wordt het SOMS licht, stilaan,  
waar de zon en de maan zich verstaan.

SOMS opent zich voor ons alleen  
't duistere doek van 't noorderlicht,  
en in onze ogen schittert de rood gloeiende dageraad.  
In de eeuwigheid van het uitspansel is het nooit te laat.

30 september 2004.

Opgedragen aan mijn petekind Carina  
Cluyssen-Fraiture.