

## LV. IK BEN...

Ik ben het stof der oneindigheid,  
heel gewoon banaal stof van het stof,  
een wirwar vol met elektronen,  
tijdloze atomen en ionen.

Ik ben een meester der rotaties,  
hun assen en hun transformaties,  
ver over zichtbare dimensies,  
nutteloos en broos, licht en inzicht.

Mijn eerste blikken dwaalden over 't Rond: mijn Mol,  
**O**pen vlakte, massieve, logge kerktoren  
**L**angs de Nete, kanalen, het zilveren zand.

**T**e vroeg kwam ik over groene heuvels  
**I**n 't zoete dal van de Kleine Gete,  
**E**en stad met vierkante witte torens,  
**N**aar nieuwe onbekende einders,  
**E**en haven, familie, 't verleden,  
**N**aar de levensleutel van 't heden.

Ik ben de slaaf van het heden en 't verleden,  
kind en kleinkind van zovele voorouders,  
geketend aan de genetische stempel  
van mijn voorvaderen,  
bedwongen door literatuur en cultuur.

Ik ben de dienaar van de toekomst  
met mijn fouten en talenten,  
met mijn leven tot de scheiding  
van mijn geest van 't banale stof :  
**M**IJN gewoon stof, dat **J**OUW stof wordt,  
dat rond **O**NZE zon zal draaien  
voor verdere duizenden eeuwen.

7-8 september 2005.