

LXVII. Het Sprookje: DE VRIJE SEKSUALITEIT

Voor oudere volwassenen

Vooraan in de wolf zijn muil is een kroon.
Is hij van goud of van hout uit het woud?
Aan de kant van het bos zit een vos in het mos.
Grietje en Hansje spelen met een bes en een mes.
Roodkapje ziet de wolf in het woud,
 het mes en het mos,
 de bes en de vos!
Assepoester roept Hansje
 en in de dans wordt het Hans.

Verder gaat Griet met haar verdriet,
roept Roodkapje die haar ziet.
IJzersterk is Klein Duimpje, die bij haar zit,
en knabbelt op 'n pruimpje met zijn nieuw gebit.
Nu komen ze allebei en Duimpje wordt Duim.

Oh, zegt Roodkapje en doet een klein stapje,
Rent naar het loketje van het raketje.
 Vlieg maar aan,
 klein raketje,
 vlieg maar aan.
Gaat ze binnen met haar mandje in haar handje,
Alles wil ze vergeten, ook het wolfje met het tandje.
 Vlieg maar aan,
 klein raketje,
 vlieg maar aan.
Snel, sneller en snelst vliegt ze naar de maan,
Men zou van verbazing wel blijven staan.
 Vlieg maar aan,
 klein raketje,
 vlieg maar aan.
En dra valt ze in de armen van Jantje, nee, zeg Jan.

En wat moet de vos in het bos?
Rijdt daar geen koets met en ros?
En reist daar Sneeuwvitje of Doornroosje?
Kan dat vosje dat weten?
Toch springt het over de wegen,
Iets te dicht bij de wieltes.
En aan de vossenprins met zegen

denkt men sinds alleen nog met Allerzieltjes..

Dat was het:

Vriendelijke zever,
en mooie woorden,
natuurlijk, uiteraard!
't is kiezen of spelen,
jij weet het beter,
en ik eigenlijk ook!

30 september 2000

Opgedragen aan alle (oudere) volwassenen,
die nog voor sprookjes vatbaar zijn.