

LXXVI.

VER-VLOEIING

Mijn zekerheid is niet meer zeker.
Mijn zekerheid is smeltend water,
dat vloeit naar de hoogste top
gloeiend in lava en angst,
zoekend naar kruimels, een vangst,
de idealen, het leven?
Een roep naar de vogels
klappend met mijn nagels!
Op de top
zwaar hijgend,
eindeloos,
hulpeloos.

12 september 2005