

LXXX. WACHTEN

Poesjes, wacht zoetjes
want dra ben ik daar.
Pelsjes, wacht zachtjes
om te strelen zomaar.

Ik kom in de lente
Zoals je het verwacht,
weg zij 's winters donk're kracht
zie, de zon staat te venten.

Nieuw leven mag je omgeven,
wandelen met dromen om 't even.
't Nieuw leven mag je doordringen,
werkelijkheid om zich te weven,
te kijken naar nieuwe seringgen.

29 februari 2000.

Opgedragen aan Huguette Declercq.